



**DEN HAAG**  
**Er was eens  
een bekende  
voetballer...**

De peuters van kindercentrum 2 Penselen in de Schilderswijk hangen aan de lippen van ADO-speler Papito Merencia. De voetballer kwam gisteren voorlezen uit een vrolijk kinderboek in het kader van

de Nationale Voorleesdagen. Die zijn in het leven geroepen om het belang van voorlezen te onderstrepen. Het zou een gunstig effect hebben op de taalontwikkeling.

FOTO DANIELLA VAN BERGEN

201